

Beleid Homoseksualiteit

Inleiding.

In onze gemeente is homoseksualiteit een onderwerp waar we vaker mee in aanraking zijn geweest. We hebben te maken met gemeenteleden die hiermee in aanraking komen, omdat een familielid homoseksueel bleek te zijn of omdat ze zelf homoseksueel zijn. Homoseksualiteit blijkt gezien de heftige reacties, in de kerk een gevoelig onderwerp. We beseffen dat het om mensen gaat die we in pastorale situaties tegenkomen, broeder en zusters.

In het verleden zijn er soms afspraken gemaakt op bepaalde vlakken en is er een LHBT kring geweest in onze gemeente. Het is nooit zover gekomen dat er in onze gemeente uitgebreider beleid is gemaakt over hoe om te gaan met homoseksualiteit. De kerkenraad voelde zich geroepen om beleid te maken vanuit haar verantwoordelijkheid voor de gemeente er waren ook vragen uit de gemeente die hier aanleiding voor gaven.

De afgelopen periode heeft de kerkenraad dit onderwerp besproken, bestudeerd en biddend gezocht naar wijsheid om dit beleid te maken. Op bepaalde vlakken was de kerkenraad eenduidig in de lijn, maar er waren ook punten waarover binnen de kerkenraad verschil van inzicht was. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat op bepaalde punten te accepteren dat er verschillende visies in onze gemeente zijn.

Hieronder wordt het beleid beschreven van de Hervormde Gemeente Vreeswijk ten aanzien van homoseksualiteit.

Visies

Bijbel:

Bij het maken van beleid is voor ons de Bijbelse lijn essentieel voor onze visie. Bij het bestuderen van de Bijbel en verschillende uitleggen van theologen bleek dat er verschillende Bijbelse visies op dit onderwerp te onderscheiden zijn. Bij het lezen van de Bijbel blijkt de bril waardoor je leest ook bepalend voor de visie op homoseksualiteit.

Het zijn van homoseksueel

Het geschapen zijn naar Gods beeld is een onmisbaar uitgangspunt in het denken over homoseksualiteit. God ziet Zijn beeld weerspiegeld in ieder mens (Gen 1:27). Dat heeft Hij zo gewild. Zijn liefde gaat ook uit naar elk van Zijn beelddragere. Ieder mens is voor Hem uiterst kostbaar en waardevol. God gaat op een uiterst zorgvuldige manier om met ieder mens persoonlijk. Daarom zijn wij als navolgers van God geroepen om ook met grote zorgvuldigheid om te gaan met elkaar en met ieder mens die op ons pad komt.

We zijn als mensen niet alleen geschapen naar het beeld van God, we zijn ook mensen die in zonde ontvangen en geboren zijn (doopformulier). Mensen die van nature niet beantwoorden aan Gods goede bedoelingen. Dat is de confronterende kant van het

Evangelie. Tegelijk geldt dat de redding die Jezus Christus heeft gebracht door Zijn kruis en opstanding openstaat voor ieder mens die gelooft.

Kortom: wij staan sámen voor God, ongeacht onze geaardheid. Samen zijn we Zijn beeldragers, samen worden wij door Hem bemind, samen zijn wij van Hem afgedwaald en samen mogen we door Christus weer bij de Vader komen. We zijn allemaal afhankelijk van dezelfde genade en van dezelfde Verlosser.

Hiermee zeggen we niet dat God homoseksualiteit als iets goeds geschapen heeft, maar dat het onderdeel kan zijn van de zinloosheid van de schepping (Rom. 8:20). Evenmin willen we hiermee zeggen dat homoseksueel zijn zondig is zoals bijvoorbeeld jaloersheid. In het boekje; "Oke, ik ben dus homo" van Herman van Wijngaarden wordt gesproken van een kwestie waar je als christen mee moet leren omgaan en niet als een zonde en/of ziekte. Het is belangrijk om als kerk gemeenteleden met homoseksuele gevoelens met liefde te omringen en, indien nodig, pastoraal te begeleiden.

Het hebben van een homoseksuele relatie

Het beantwoorden van deze vraag is niet eenvoudig en brengt ons in verlegenheid. De meningen van verschillende bronnen en theologen verschillen hier ook. Ook binnen onze gemeente en binnen de kerkenraad zijn er verschillende visies en krijgen we hier geen sluitende visie op basis van Bijbelse argumenten. Daarom is besloten om verschillende visies die in de gemeente geaccepteerd worden in dit beleid op te nemen.

We onderscheiden de volgende visies die geaccepteerd worden in onze gemeente:

- A. Onderscheid geaardheid en praktijk

In deze visie wordt de geaardheid dus aanvaard zoals hierboven ook beschreven. In deze visie past dat de Bijbel de homoseksuele praxis afwijst mede omdat de scheppingsorde tijdloos is. Dat geldt door de hele Bijbel heen, zowel Oude als Nieuwe Testament. Op dit punt is geen ontwikkeling in de Schrift te bespeuren. Belangrijke nieuwtestamentische teksten zijn 1 Kor. 6:9,10 en Rom. 1:26,27.

Vanuit dit oogpunt hebben we te maken met homo's die worstelen met hun geaardheid, die worstelen met de vraag wat hierin Gods weg is, die worstelen met eenzaamheid. Die worsteling kan heftig zijn. Hierin willen wij van harte met hen meeleven. We willen naast hen staan en, in zoverre dat kan, met hen mee worstelen. Wij willen hen niet aan zichzelf overlaten maar naar hen omzien vanuit de liefde van Christus. Hierbij past dan ook dat we liefdevol duidelijk maken dat de homoseksuele praxis in het licht van de Bijbel geen optie is.

- B. Barmhartige concessie

In deze visie is er een spanning tussen Gods liefde in Christus en de gebrokenheid. Er zijn verschillende teksten in de Bijbel te vinden die seksuele contacten tussen mensen met hetzelfde geslacht afkeuren (o.a. Rom. 1: 26-27). Vanuit teksten in de Bijbel zou je de conclusie kunnen trekken dat het beter is om geen homoseksuele relatie aan te gaan, al is de vraag of het hier ook gaat over homoseksuele relaties in liefde en trouw. Vanuit die teksten kan gesteld worden dat God homoseksualiteit niet zo bedoeld heeft, dus dat geldt ook voor een homoseksuele relatie. De vraag is alleen of we dan ook ten alle tijden een homoseksuele relatie in liefde en trouw moeten afkeuren. Kent de Bijbel zo'n relatie wel? Veelal was homoseksualiteit met prostitutie, (machts-)misbruik en wellust verbonden.

De Bijbel stelt dat het niet goed is dat de mens alleen is (Gen. 2:18) en dus is het goed voor te stellen dat een persoon met homoseksuele gevoelens ook verlangt naar een relatie. De gave van onthouding is een speciale gave, die niet zomaar aan iedereen gegeven is (Matt. 19:11-12). Verder zien we in de Bijbel dat bijvoorbeeld zaken als echtscheiding afgekeurd worden, maar toch voorkomen. Jezus geeft aan dat God een echtscheiding afkeurt (Mat. 19:5-9) maar dat het “vanwege de hardheid van uw hart” toch toegestaan is. God komt de mens dus soms in de gebrokenheid tegemoet.

Vanuit pastoraal oogpunt stel je in de gemeente van Jezus Christus niet het gebod, maar de genade voor de mens centraal. Het belangrijkste is dat iemand Jezus erkent als zaligmaker en verlosser en belijdt: “Jezus is Heer”. Als een gemeentelid met homoseksuele gevoelens een homoseksuele relatie aangaat in liefde en trouw en dit kan verantwoorden naar God, past het in deze visie om dit niet direct te veroordelen, maar te vragen, het gesprek aan te gaan, al blijft er verlegenheid.

- C. Hartelijk aanvaarden

In deze visie wordt de Bijbel gelezen vanuit het idee dat de Bijbel context en tijd gebonden is. De teksten over een homoseksuele relatie worden in deze visie dan ook geplaatst in die tijd en kan geplaatst worden in het licht dat het hier vooral gaat over het los laten van de trouw naar God en naar elkaar. Het zijn van de mens geschapen naar Zijn beeld staat centraal en de Liefde van God voor die mens. Tevens past het in deze visie dat je de Bijbel leest tegen de cultuur van die tijd. Sindsdien heeft er een culture ontwikkeling plaats gevonden. Er hoeft dan ook geen andere benadering te zijn tussen homo's en hetero's in deze visie. Christus is gestorven en opgestaan, de kern is om vanuit deze genade te leven en Hem te volgen.

Hoe om te gaan met verschillende visies.

Het kan mooi zijn om verschillende visies te hebben en met elkaar te overdenken. Hierdoor kunnen we verrijkt worden en meer van Hem en elkaar leren. Als broeders en zusters die Jezus volgen, willen we ons laten leiden door de Geest en vertrouwen erop dat Hij daarin de leiding heeft, ook als wij er niet uitkomen. In dit geval erkennen we ook dat het ons verlegenheid geeft dat we geen éénsluidend antwoord hebben en meerdere visies accepteren. Al zijn bij elke visie kanttekeningen te maken. Het is belangrijk om met bescheidenheid over dit onderwerp te praten en broeders en zusters met andere meningen te accepteren. Het kan dus ook voorkomen dat in onze erediensten predikanten met deze verschillende visies voorgaan. Onze eigen predikanten mogen ook hun eigen visie verkondigen, al is het dan belangrijk dat ze ook benoemen dat er verschillende visies in onze gemeente zijn en geaccepteerd worden.

In het verdere gemeentewerk waar dit onderwerp besproken wordt is het van belang dat de verschillende visies op een respectvolle manier aan bod komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor pastoraat, jeugdwerk, catechese en kringwerk.

Praktijk

Ondanks dat er verschillende visies zijn, vindt de kerkenraad het wel van belang om voor bepaalde elementen keuzes te maken voor onze gemeente. Dit geeft duidelijkheid hoe we praktisch met bepaalde zaken omgaan voor gemeenteleden. Daarbij is het belangrijk om te

realiseren dat deze keuzes niet geheel passen bij alle drie de visies. Hier zijn keuzes gemaakt en is gezocht naar balans die op dit moment het beste past bij de verhoudingen in onze gemeente.

De sacramenten avondmaal / doop (belijdenis)

Juist aan het avondmaal en in de doop erkennen we dat we als mens tekort komen en Zijn genade nodig hebben. Dit geldt voor elke mens op aarde, ongeacht zijn of haar geaardheid. Het kan lastiger zijn om de vraag te beantwoorden of ook praktiserende homoseksuele gemeenteleden welkom zijn bij de sacramenten, zoals kan blijken uit de verschillen in de visies hierboven. Het belangrijkste is dat iemand een levende relatie heeft met Jezus en erkent dat hij Zijn genade nodig heeft en Hem wil volgen. Als iemand persoonlijk aan God kan verantwoorden en wij zien dat iemand die keuze maakt vanuit een levend geloof, is er verlegenheid deze broeders en zusters de sacramenten te onthouden.

Inzegening van een huwelijk of relatie.

In de Bijbel wordt het huwelijk beschreven als een verbond tussen man en vrouw. Mede hierom lijkt het niet logisch om ook een huwelijk in te zegenen tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, al zou dat met de visie “hartelijke aanvaarding” wel een stap zijn die gemaakt zou kunnen en moeten worden.

Als kerkenraad kiezen we er echter voor om hier een grens te trekken en een relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet in te zegenen. Het heil van broeders en zusters niet in de weg staan staat voorop, daarom geen belemmeringen voor doop of avondmaal, maar geen huwelijk. Een inzegening van een relatie zien we ook niet als de kern van het geloof. Zie ook 1 Kor. 7:1-9.

Ambtswerk

Gezien de verlegenheid bij dit onderwerp lijkt het ons goed kaders aan te brengen. Als ouderling of diaken ben je een dienaar van de hele gemeente en fungeer je als een voorbeeld. Dit zegt absoluut niet dat ambtsdragers perfecte mensen zijn, maar we kunnen ons voorstellen dat er toch moeite bestaat bij een deel van de gemeente als praktiserende homoseksuele gemeenteleden een ambt zouden bekleden. Daarom lijkt het goed om hier een grens te trekken en praktiserende homoseksuele gemeenteleden niet toe te laten tot het ambt.

Kerkenwerk

Omdat we homoseksuele gemeente leden (ook praktiserende) absoluut als broeders en zusters in Christus zien, willen we ook geen belemmering om actief te zijn in het gemeentewerk, om zo onderdeel te zijn van de gemeenschap. Wel kan het zijn dat, met name bij praktiserende homoseksuele gemeenteleden, bepaalde functies tot spanningen kunnen leiden of minder gepast zijn bijvoorbeeld vanwege geloofsvisies van mede gemeenteleden. Ook hier willen we pastoraal mee omgaan. Voor de kerkenraad is het belangrijk om hierop toe te zien en in gesprek te blijven. Dit zou met name kunnen gelden bij meer inhoudelijke functies zoals bijvoorbeeld bezoekbroeder/zuster, catechese leiding, clubleiding etc.

Pastoraat

Gezien de voorzichtigheid en schroom die blijkt uit dit stuk is het ook goed voor te stellen dat homoseksuele gemeenteleden strijd ervaren, zowel in het praktische dagelijkse (gemeente)-leven als in het persoonlijk geestelijke leven. Hierbij is het belangrijk om broeders en zusters pastoraal bij te staan in hun twijfel, als ze kiezen om celibatair te leven en als de keus gemaakt wordt open te staan voor een relatie. Hierin willen we als kerk zoveel als kan pastoraal aanwezig zijn en onze herderlijke taak vervullen. Dit geldt ook voor de omgeving van homoseksuele broeders en zusters. Het is ook goed om te erkennen dat hierin ook voor ambtsdragers de gebrokenheid een rol speelt en deze pastorale rol ook met vallen en opstaan vervuld zal worden. Hierin is het goed om zowel als kerkenraad als gemeenteleden bereid te zijn elkaar feedback te geven en te ontvangen. Verder is en blijft het belangrijkste om hierin biddend onze weg te zoeken.