

Liederenblad voor zondagmorgen 25 september 2022

Welkom en mededelingen

Lied: Gezang 434: 1, 3 en 5 (LvdK)

- 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
- 3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
- 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst Fil. 4:4 *Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.*

Lied: Psalm 71: 2, 12 en 13 (OB)

2 Wees mij een rots, om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vind' in smart.
Uw hoog bevel zal *blijkbaar* tonen,
Dat Gij, o groot' Ontfermer,
Mijn burcht zijt en beschermer.

13 Blijf mij in mijne grijsheid sterken;
Verkwik mijn ouderdom;
Bewaak mij van rondom;
Zo meld' ik dit geslacht Uw werken;
Zo zal 'k Uw grootheid zingen
Voor hun nakomelingen.

12 Gij hebt mij van mijn kindse dagen
Geleid en onderricht;
Nog blijf ik naar mijn plicht
Van Uwe wond'ren blij gewagen;
O God, wil mij bewaren
Bij 't klimmen mijner jaren.

Gebod

Lied: Tien Geboden 1 en 9

1 Mijn ziel, herdenk met heilig beven,
Hoe God, met majesteit bekleed,
Zijn wet op Horeb heeft gegeven,
Waar Hij deez' woorden horen deed:

9 Och, of wij Uw geboën volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten,
Om die te doen uit dankbaarheid.

Gebod

Opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

David keert terug in Jeruzalem

Kinderlied: Lied van de maand: OTH 550: U weet wat ik denk

1. U weet wat ik denk.
U weet wat ik voel.
U weet wat ik zeg.
U weet wat ik bedoel.
Refrein: Er is niets voor U verborgen.
U kent mij door en door.
Zie in mijn hart en leidt mij
in het rechte spoor.

2. U ziet hoe ik lig.
U ziet waar ik ga.
U ziet of ik zit.
U ziet wanneer ik sta.

Refrein

3. U helpt als ik val.
U troost als ik huil.
U droogt al mijn tranen.
Wanneer ik bij u schuil.

Refrein

Schriftlezing OT Genesis 37:12-36 en NT Efeze 1:3-14

Lied: Psalm 146: 3 en 4 (De Nieuwe Palmberijming)

3. Wie op *Jakobs God blijft* bouwen,
wie de *HEER als helper* heeft,
kent *geluk en kan vertrouwen*
op zijn *God die redding* geeft.
Hij schiep *hemel, zee en land*;
wat Hij *heeft beloofd houdt* stand.

4. Hij doet *recht en zal bevrijden*
wie niet *weet wat vrijheid* is,
voedt *royaal wie hongerlijden*,
redt uit *de gevangenis*.
Blinde *ogen opent* Hij;
wie *gebukt gaat, staat Hij* bij.

Verkondiging Geleid door een verheven hand (2)

Lied: Psalm 79:7 (OB)

7 Zo zullen wij, de *schapen Uwer* weiden,
In *eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden*,
En zingen van geslachten tot geslachten
Uw *trouw, Uw roem, Uw onverwinb're krachten*.

Collecten

Gebed Dankzegging en voorbede

Slotlied: Sela 'Toekomst vol van hoop'

1. In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

2. Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein: *U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

3. U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Refrein

4. U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein

Zegen